

Άλλως - ο άλλος που μας απειλεί

Αφιέρωμα στον Jacques Derrida

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

6:15 μ.μ.: Προβολή της ταινίας « **D'ailleurs, Derrida** » της Safaa Fathy

7:30 μ.μ.: Χαιρετισμός από τους

Γιάννη Ιωάννου, *Πρόεδρο του Τμήματος Γαλλικών σπουδών
και Σύγχρονων γλωσσών*

Niyazi Kizilyürek, *Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών*

7:45 μ.μ.: **Συζήτηση στρογγύλης τραπέζης** με τους

Παναγιώτη Χριστιά, *Τμήμα Γαλλικών σπουδών και Σύγχρονων γλωσσών*

Τζιοβάννη Γεωργάκη, *Τμήμα Αγγλικών Σπουδών*

Ζέλεια Γρηγορίου, *Τμήμα Επιστημών της Αγωγής*

Χαράλαμπο Παπαχαράλαμπος, *Τμήμα Νομικής*

8:45 μ.μ.: ΚΟΚΤΕΪΛ



Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γαλλικών Σπουδών
και Σύγχρονων Γλωσσών

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών

INSTITUT
FRANÇAIS
CHYPRE



Αν μιλάει τη γλώσσα μου, γνωρίζει τον τόπο μου, την ιστορία μου και τα βιώματά μου, τις συνήθειες και τους αυτοματισμούς μου, πόσο ξένος μπορεί να είναι;

Κι εγώ, όταν μιλάω μόνο τη γλώσσα μου, γνωρίζω μόνο τον τόπο μου, την ιστορία μου και τα βιώματά μου, τις συνήθειες και τους αυτοματισμούς μου, πόσο *ίδιος*, οικείος, πόσο είμαι εγώ;

Η *αλλοίωση* ή η *αλλοτρίωση* της ταυτότητάς μου προκύπτει άραγε από αυτό που είναι ο άλλος ή από αυτό που δεν είμαι εγώ;

Το *άλλως είμαι*, ή, πιο καθημερινά, η *φιλοξενία*, η συνάντηση του *φίλιου* και του *ξένου* στη γλώσσα μου και την εστία μου, έχει άραγε όρια και νόμους; Μια *ξενάγηση* σε αγαπημένους τόπους του Jacques Derrida.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΘΑΛΑΣΣΑ)
Athalassa Campus



**Συμβουλίου-Συγκλήτου
“Α.Γ. Λεβέντης”,
Πανεπιστημιούπολη**